

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

**ΚΕΝΤΡΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ**

Κ.Η.Φ.Η.



ΚΕΝΤΡΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
(Κ.Η.Φ.Η.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 9
(κτίριο ΚΑΠΗ)

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΗΛ. 2332025600
Πρόεδρος Μαλάκη Αθηνά

Υπεύθυνη Κ.Η.Φ.Η. Παυλίδου Όλγα



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Κ.Η.Φ.Η.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων συστάθηκε το 2002 και συνεχίζει να λειτουργεί από το Δήμο Νάουσας μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ με σκοπό την δωρεάν φροντίδα ηλικιωμένων αλλά και τη μεταφορά ενός μέρους της ευθύνης που έχει το οικογενειακό περιβάλλον που εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά, κοινωνικά και προβλήματα υγείας.

Έτσι μιλάμε για έναν πρότυπο χώρο φιλοξενίας (σαν "παιδικός σταθμός" για Ηλικιωμένους) που κάνει τους Ηλικιωμένους να αισθάνονται άνετα όπως στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Ηλικιωμένοι με προβλήματα άνοιας, αλτσχαιμερ, κινητικά προβλήματα ή Ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν στο Κ.Η.Φ.Η. θα βρουν την φροντίδα που τους πρέπει.

Στο σύγχρονο και ζεστό χώρο του Κ.Η.Φ.Η. οι Ηλικιωμένοι μπορούν να φιλοξενηθούν από τις 7.00 - 15.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Εκεί τους παρέχεται κάθε νοσηλευτική φροντίδα καθώς και ώρες ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης στα πλαίσια της εργοθεραπείας.

Δράσεις του Κ.Η.Φ.Η.



Μαγειρική



Εκδρομές-περίπατοι



Μουσική-τραγούδι



Δημιουργική απασχόληση

Εάν με βλέπεις "γέρο", εάν λερώνομαι όταν τρώω και δεν μπορώ να ντυθώ, έχω υπομονή.

Θυμήσου πόσο καιρό μου πήρε για να σου τα μάθω...

Εάν, όταν μιλάω μαζί σου, επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα, μην με διακόπεις, άκουσέ με.

Όταν ήσουν μικρός, κάθε μέρα σου διάβαζα το ίδιο παραμύθι, μέχρι να σε πάρει ο ύπνος.

Όταν δεν θέλω να πλυθώ, μην με μαλώνεις και μην με κάνεις να αισθάνομαι ντροπή...

Θυμήσου όταν έτρεχα από πίσω σου και έβρισκες δικαιολογίες, όταν δεν ήθελες να πλυθείς.

Όταν βλέπεις την άγνοιά μου στις νέες τεχνολογίες, δώσε μου χρόνο και μη με κοιτάς ειρωνικά, εγώ είχα όλη την υπομονή να σου μάθω το αλφάβητο.

Όταν κάποιες φορές δεν μπορώ να θυμηθώ ή χάνω τον ειρμό των λέξεων, δώσε μου χρόνο για να θυμηθώ και εάν δεν τα καταφέρνω, μην θυμώνεις.